

# Grundtvig-arkivet fasc.: 146.

Registreret af: GA d. / 2 195 7.

Evt. enhedens nr.: 8b.

1. Titel el. kort indholdsangivelse: Udkast til

## Fortale

til En liden Bibel-Krønike etc., 2. udgave 1828,  
jf. fasc. 146, nr. 8a.

Antal sider: 5.

Antal blade: fol. 36r (midt) -  
38v.

Format: kvart.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Begynder på det ark, der rummer fasc. 146, nr. 7 - og slutter på selvstændigt ark - af samme sort. Hvidt papir; vmk.: bølgelinje, prik og bølgelinje.

7. Ms.' første linie: Det var i disse Dage for fjorten Aar siden,

3. Afmærkning (I. J. N. osv.):

8. Ms.' sidste linie: kun af Udødeligheds Bæ-  
ger!  
(står i margin fol. 38v).

4. Ortografi: Første-Fødte, skrift-kloge Folk osv.

9. Tryk el. benyttelse: utrykt.

5. Andre ydre kriterier: ...

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.): "Det var i disse Dage for fjorten Aar siden, jeg skrev Fortalen til den lille Bog i sin første Skikkelse-"

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

...

11. Nr. i bibliografien:

...

## 12. Indholdsregest:

Udkast til fortale til 2. udgave af En liden Bibel-Krønike etc., 1828.

Det hedder bl. a.: " - ved at bruge Bogen, især til min lille Første-Fødte, har jeg dog fundet, at den var mere for skrift-kloge Folk, der havde forloret Barndommens Tro, og ville atter komme den ihu, end for christne Børn, der skulle oplyses og bestyrkes, efter deres Alder og Leilighed, i den hellige Tro..."

"Kun i det [milde varme] mundtlige [Ord] varme Ord ... er Lyset levende, og hvor det ikke følger med de gudelige Bøger der er disse kun Pine-Bænke for de Smaa, men vor Agt med Bøgerne skal være at de saa nær som muligt betegne det mundtlige Ord, og kan lægge de Ældre, som have Troen men ei Tale-Gaven, det paa Tunge, og indprænte det i Børnenes Hukommelse..."

Gr. advarer mod alle "skrift-kloge Udviklinger" og mod at gøre "de smaa til skrift-kloge Tænke-Maskiner". Hvad han har tilsigtet er "saa klart og tydeligt et Billede, som Kortheden og Pennens Vilkaar tillod, af den levende christelige Fortælling om Guds Førelse af Menne(ske)-Slægten ...". Tiden har forandret sig. Der er ikke længere grund til at frygte, at

folk vil anse bibelkundskab for overflødig, faren er nu snarere, at man vil "søge Livet i en død Bibel-Kundskab" og glemme Herrens ord til de skriftkloge: "I randsage Skriften og mene i den at have et evigt Liv [ ], men I vil [ ] ikke komme til mig, hvor Livet er at faae!"

Gr. annoncerer iøvrigt en kommende "Bibel-Riim-Krønike", det bedste middel til at give "Smaa-Christne en levende og yndig Forestilling om vor Fader."

Herom hedder det endvidere: "... hvor gammel og soleklar en Sandhed det end er, at Riimet baade maler bedst [ ] er nemmest at lære og vanskeligst at glemme, [ ] saa er den Sandhed dog i Henseende til Børne-Lærdommen saa miskiendt, at den vil behøve en Menneske-Alder [ ] og en ny Erfaring i den huslige Kreds for at findes indlysende! Vore seneste Fædre søgte at erstatte Mangelen af en saadan Riim-Krønike med de letteste og barnligste historiske Psalmer."

"Vore Børn, som takke os i Graven for hvert yndigt Riim vi lærde dem at bære Troen i, vil takke os dobbelt, hvis vi efterlade dem en Bog, i hvis Rim deres Børn kan bære al deres kristelige Kundskab, let som en Fjer, men levende og fri - som Fuglen i Luften."

- Det hele stykke er tydeligt nok et mellemstadium fra fasc. 146, nr. 8a og til den trykte fortale i En liden Bibel-Krønike etc. 1828.