

# Grundtvig-arkivet fasc.: 141.

Registreret af: KT d. 18/1 1957.

Evt. enhedens nr.: LXXXIV.

## 1. Titel el. kort indholdsangivelse:

Antal sider: 4; 1 upg. læg.

Uden tvivl fortsættelse af fasc. 141 LXXXIIIa  
læg 2 - 5.

Antal blade: 2.

Format: kvart: 18 x 23.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): Maskinpa-  
pir.

7. Ms.' første linie: Først nu er det, vi  
seer, at alle

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): ingen.

8. Ms.' sidste linie: som er Aand og Liv.  
(siden nedskrevet)

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse:  
se fasc. 141 LXXXIII.

5. Andre ydre kriterier: Blækfarve og skrift  
som fasc. 141 LXXXIII.

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:  
se fasc. 141 LXXXIII.

## 12. Indholdsregist:

(Talen om spådomsordet forbinder dette udkast med fasc. 141 LXXXIII)  
Middelalderens forsøg på at skabe et synligt Guds rige på jorden var  
et misgreb. Det sker kun ved en oprejsning fra døden. Men siden Luther har  
vi set, at det kristne spådomsord virkelig har den skaberevne, som det gam-  
meltestamentlige spådomsord kun forbilledlig kunde ytre. Gudsordet kan og  
skal nu skabe et "nyt Hjerte" i os, og når denne skabelse er fuldført i  
menigheden, er "Bruden" beredt, og alt forvandles. Her forudsættes opfat-  
telsen af gudsordet i dets lyslevende skikkelse med guddomskraften og men-  
neskehjertets tro derpå, og det er "først nu, vi har opdaget det". I Lu-  
thers spor anviste man ordet de dødes rige som dets rette hjem og indbild-  
te troen, at den måtte søge sin kraft i sig selv og ikke i sit fællesskab  
med troens ord.

Se fasc. 141 LXXXIIIa, som dette læg fortsætter. Udkastet hermed op-  
givet.

Affattelsestid: sent på året 1857, se fasc. 141 LXXXIIIa.