

Grundtvig-arkivet fasc.: 149.32.

Registreret af: SJ d. / 5 1956 .

Evt. enhedens nr.: 32.

1. Titel el. kort indholdsangivelse:

Antal sider: 6.

Den Christne Tro og den Christelige Lærdom.

Antal blade: 3.

Format: kvart.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): hvid.

7. Ms.' første linie: At "Troen og Lærdommen"
som vore ...

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): uafmærket.

8. Ms.' sidste linie: Læsere.

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse: Utrykt i denne form,
se nedenfor,

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

12. Indholdsregest:

Ms. består af et læg + et blad. - Sidste halve side blank.

Udgør udkast til bibl. nr. 1253, en afhandling med samme titel fra 1859, først trykt i et tidsskrift, derefter optrykt som kap. 18 i "Den christ. Børnelærdom" 1869 og fx. i US IX 503-515. Forholdet mellem nærværende udkast og den endelige form kan udtrykkes således, at der er stor verballighed (dog med ikke få afvigelser) mellem de første ca. halvanden side af ms. og den dertil svarende trykte tekst. Derefter afviger ms. helt fra den trykte form, omend de samme grundtanker findes begge steder.

Regestantydning. Emnet er "troen og lærdommen", og Gr. oplyser, at det er en bog af H. N. Clausen, som har fået ham til at gribe dette emne, idet Clausen (ifølge Gr.) gerne i kirken ønskede troen afløst af lærdommen! Gr. søger at vise, at troen, og ikke lærdommen, må være kristendommens sande grundvold, og at denne tro hviler på et guddommeligt vidnesbyrd. Dette

vidnesbyrd må være et ord til os, et apostelord, som indeslutter guds-ord. Dette ord kan umulig findes i apostelskriften (dvs. det ny testamente), "der kun kan være stilet til Læsere og er aabenbar kun stilet til christelige Læsere, og kan kun rettelig forstaaes af dem, der har den Tro og den Aand, som Skriften forudsætter hos sine Læsere" (p. 6).