

Grundtvig-arkivet fasc.: 247.2.7.

Registreret af: Sjd. 16 195 7.

Evt. Enhedens nr.: 7.

1. Titel el. kort indholdsangivelse: Skrivelser eller breve fra personer på Sjælland eller øerne til Treschow (eller Gr. eller udgivelseskomitéen) ca. 1815-20. - Intet heri af Gr.

Antal sider: 72.

Antal blade: 36.

Format: diverse.

2. Papirsort (farve og evt. vandmærke): hvid.

7. Ms.' første linie: -

3. Afmærkning (I. J. N. osv.): -

8. Ms.' sidste linie: -

4. Ortografi:

9. Tryk el. benyttelse: Utrykt.

5. Andre ydre kriterier:

6. Indre kriterier (allusioner, citater, m. m.):

10. Tidl. forskeres skønsmæssige datering(er):

11. Nr. i bibliografien:

Indholdsregist.:

Består af følgende breve vedrørende indsamlingen af bidrag til udgivelsen af Saxo og Snorre; af registrator nummereret: a - i, (der kan være delt yderligere).

a) Udgør en lille gruppe på 3 skrivelser fra amtsprovst (senere biskop) N. E. Øllgaard i Asminderød. Desuden en brevstump af en anden, jf. i det følgende. 1) Øllgaard takker først selskabet (i et brev af 10. oktober 1815) for brevet af 18. september fra selskabet og takker ligeledes for de tilsendte 6 eksemplarer af "Prøver" (bibl. nr. 255). Han lover at opfylde anmodningen om at modtage bidrag til udgaverne, og prøverne vil han lade cirkulere mellem stiftets gejstlige, for at disse kan lade både teksterne og kundgørelsen bag i bogen komme til så manges kundskab som muligt. - 2) Desuden haves en den 9. oktober 1815 dateret promemoria, som fulgte med et eksemplar af "Prøver", da det cirkulerede blandt præsterne

i Lille Kronborg herred, Frederiksborg amt. I denne promemoria anmoder Øllgaard om, at bogen må blive læst af enhver, som forventes at kunne bidrage. Efter promemoriaens tekst (på p. 1 af et lille kvartlæg) har forskellige præster noteret deres anmærkninger (fx. præsterne i Tikøb, Bloustrød, Hørsholm, Helsingør ofl.). - 3) Endvidere har Øllgaard opsat en liste (med titlen: Ærbødigst Promemoria) over de indkomne pengebidrag fra forskellige præster; dateret 11. maj 1816 og indsendt til Treschow. - 4) Til slut en afrevet slutning af et brev, dateret 25. juni 1817, fra pastor E. L. Grüner i Helsingør, hvoraf fremgår, at Grüner i 1816 har betalt 10 specier som bidrag til oversættelsen af Saxo og Snorre.

b) En lille gruppe skrivelser fra rektor, professor Søren Bloch i Roskilde.

1) Et brev af 5. maj 1816 til Gr. personlig. Heri meddeler Bloch bl.a. en liste over nogle personer i Roskilde, som har tegnet sig for bidrag (ialt 62 rdl.) til udgivelsen af krønikerne, desuden oplyser han i samme brev, at han ikke har villet præsentere listen for skolens disciple og angiver flere grunde herfor. Iøvrigt viser brevet, at Bloch er en af Gr.s gode venner. -

2) Dette brev fremkaldte omgående et (antagelig tabt) svar fra Gr., og derpå svarede Bloch i et her bevaret brev af 12. maj 1816, idet han bl.a. nærmere gør rede for sine forsøg på at samle abonnenter i Roskilde. -

3) Endvidere haves en af Bloch opskrevet liste (på den ene side af et folio-blad) over bidragyderne i Roskilde. Udateret.

4) Til sidst en af Bloch udfærdiget skrivelse af 5. januar 1818 til Gr. (Ingen titel, men indholdet viser, at det er stilet til Gr.). Heri bemærker Bloch, at han i et offentligt blad har set en artikel, hvori Fyn roses for sin gavmildhed med hensyn til bidrag til udgivelsen af krønikerne, medens Sjælland (og dermed Roskilde) revses for det modsatte. Derfor skynder han sig at sende, hvad han har fået af bidrag. Iøvrigt klager han over de dårlige tider i økonomisk henseende, men som fynbo glæder han sig på sine "landsmænds" vegne over deres vilje til at støtte udgivelsen af krønikerne.

c) Et brev til Treschow 11. oktober 1815 fra amtsprovst M. F. G. Bøgh i Herfølge. Bøgh lover at opfylde Treschows ønske i skrivelsen 18. september (1815) om at modtage bidrag til udgivelsen.

d) Et brev af 25. december 1815 til Treschow fra grev Danne-skiold-Samsøe, Gisselfeld, hvori sidstnævnte sender 100 rdl. som bidrag til udgivelsen. Om indsenderen, jf. bibl.s register.

e) 3 breve (eller skrivelser) fra Gr.s ven, pastor Christen Olsen, dengang præst i Næsby. - 1) Først et brev, dateret 21. oktober 1818, til Gr. personlig. Heri gør Olsen regnskabsmæssig rede for de penge, han og pastor E. C. Tryde (i det nærliggende Glumsø) har indsamlet til udgaven. (Over 300 rdl.). - Dernæst 2 skrivelser til udgivelseskomitéen, begge dateret 22. februar 1819. I den ene (2) gives en sammenfattende regnskabsoversigt over alle de indkomne penge, ialt 350 rdl.; det andet brev (3) meddeler Olsens eget bidrag (20 rdl.), som forøvrigt er inkluderet i de førnævnte 350 rdl. Bidragyderne til alle disse penge er især præster, adjunker olgn. på Sjælland.

f) 1) Brev, dateret 24. (eller 27.?) januar 1816 til Treschow fra rektor i Slagelse, T. C. E. Vithusen, der tilstiller Treschow et dér på egnen indsamlet beløb af 55 rdl. - Desuden (2) en den 21. februar 1819 dateret mindre seddel, hvor Vithusen udbeder sig det udkomne af krønikerne, idet han vedlægger 2 specier og henviser til tidligere bidrag.

g) Lille gruppe breve fra Gr.s broder Otto Grundtvig, præst i Torkildstrup på Falster, dels til Treschow eller udgivelseskomitéen, dels til Gr. personlig.

1) Først en skrivelse til Treschow 4. oktober 1815. Heri lover Otto Grundtvig at efterkomme selskabets anmodning af 18. september om at indsamle bidrag. Hvad han skal foretage med de 6 eksemplarer af "Prøver", som han har modtaget sammen med anmodningen, derom udbeder han sig nærmere oplysning af selskabet. -

2) Dernæst en den 8. maj 1816 af Otto Grundtvig udarbejdet længere fortegnelse over de personer på Lolland og Falster, som har bidraget med penge til krønikernes udgivelse. Ved hvert navn angives bidragets størrelse, tilsammen 274 rdl., som sendes til udgivelseskomitéen.

Dernæst 3 personlige breve fra Otto Grundtvig til broderen N. F. S. Gr.

3) Det første er dateret 17. april 1819. En større del af dets indhold vedrører udgivelsen af Saxo og Snorre I. Otto Grundtvig

har modtaget et eksemplar af begge de udkomne førstedele; han lover at sende 400 rdl. fra bidragyderne på Lolland-Falster til efteråret; desuden angiver han, hvor mange eksemplarer han ønsker til uddeling blandt disse. Iøvrigt mest om rent familiære forhold. -

4) Dernæst et brev, dateret 23. december 1819. Otto Grundtvig beklager, at han endnu ikke har kunnet sende de 400 rdl, som lovet, men nøjes med at sende ham 200. Iøvrigt om familiære forhold.

5) Til sidst et brev af 14. april 1820. Da 2. del af krønikerne nu er udkommet, beder Otto Grundtvig om at få disse lige så billigt som førstedelene forrige gang. Han håber denne gang at kunne betale rettidigt. Iøvrigt (som de forrige breve) om familiære, rent personlige forhold.

h) Skrivelse, dateret 9. oktober 1815, til Treschow fra kancelliråd Olesen, Vesterborg pr. Maribo, som takker for selskabets skrivelse af 18. september og lover at tage sig af de bidrag, som måtte tilstilles ham til krønikernes udgivelse.

i) Skrivelse, dateret 8. oktober 1815, fra pastor Saxtorph, Magleby på Langeland, til Treschow, hvor afsenderen takker for selskabets skrivelse af 18. september og lover at gøre sit bedste med hensyn til at skaffe bidrag. Han takker ligeledes for de 6 eksemplarer af "Prøver", som han lover at omdele.